

Tablet Tales



Alex Rider is veertien jaar. Door de onverwachte dood van zijn oom en voogd staat hij plots alleen in de wereld. Met de vaststelling dat oom Ian door moord om het leven is gekomen, begint een heel spannend geschreven spionageroman.

Een geniale schurk wil aan alle Engelse scholen een computer, type 'Bolbliksem', cadeau doen, maar dit zou wel eens de dood van miljoenen mensen kunnen betekenen.

Bloedstollende situaties, speciale effecten, nuchtere en inventieve personages, die regelmatig doen denken aan James Bond.

1. GRAFSTEMMEN

Wanneer om drie uur 's ochtends de bel gaat kan het nooit goed nieuws zijn.

Alex Rider werd meteen de eerste keer wakker. Zijn ogen floepten open, maar even bleef hij nog doodstil in bed liggen, op zijn rug met zijn hoofd op het kussen. Hij hoorde een slaapkamerdeur opengaan en het hout kraken toen iemand de trap afliep. Er werd voor de tweede keer gebeld en hij keek naar het verlichte schermpje van de wekker. Er klonk gerammel toen de veiligheidsketting werd losgemaakt.

Hij liet zich uit bed rollen en liep naar het open raam; zijn blote voeten zakten diep weg in het hoogpolig tapijt. Maanlicht viel op zijn borst en schouders. Alex was veertien en al goed en atletisch gebouwd. Zijn haar dat kort was geknipt, op twee dikke lokken over z'n voorhoofd na, was blond. Zijn ogen waren bruin en ernstig. Even stond hij stil, half verscholen in de schaduw, naar buiten te kijken. Er stond een politieauto voor de deur. Vanuit zijn raam op de eerste verdieping zag Alex het zwarte nummer op het dak van de wagen en de platte petten van de twee mannen die voor de deur stonden. Het buitenlicht ging aan en op hetzelfde ogenblik ging de deur open.

‘Mevrouw Rider?’

‘Nee, ik ben de huishoudster.’